

Statsrådet Ann Lindes öppningsanförande vid Bärkraftsmötet den 10 juni, Mariehamn, Åland

Ett stort tack till nätverket Bärkraft för att ni bjudit in mig att delta i detta möte och för att ni anordnar dessa årliga möten för att inspirera och ge kraft i omställningsarbetet här på Åland.

Kära vänner,

Det är skolavslutningstider. Det doftar syren och runt om i Sverige och säkert även här på Åland sjunger skolbarn:

*Den blomstertid nu kommer
med lust och fågring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.*

Det pirrar alltid i min mage varje gång jag hör den här psalmen. Så många minnen och så mycket förhoppning om den tid som kommer.

För fyra år sedan sattes frön i jorden för en hållbar värld. 17 globala mål och 169 delmål. En blomsteräng av möjligheter spirar. Fröna har nu grott och växt sig starka på många ställen, inte minst här på Åland.

Vi ser dock att på flera andra ställen runt om i världen blåser starka nationalistiska vindar och bränder som utplånar all växtlighet till följd av klimatförändringar. De goda och inspirerande exemplen på omställning behövs mer än någonsin. Det är därför detta bärkraftsmöte är så viktigt för er alla här på Åland som jobbar med hållbarhet men också som inspiration i vårt närområde och Europa.

Agenda 2030 har kallats för folkets agenda. Den kallas så för det är en agenda som tagits fram av folket för folket. Miljontals människor runt om i

världen deltog i processen att ta fram Agendan. Den har visserligen antagits i FN av stats- och regeringschefer men det är i partnerskapet med en mängd olika aktörer som den verkliga kraften finns.

Ni är alla ett så tydligt exempel på det. I nätverket Bärkraft samlas olika aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn. Och det glädjer mig att ni t o m har låtit Sveriges generalkonsulat vara med som en aktör, som också försöker bidra med goda exempel. Ni är beviset på att om man går samman och enas kring en vision och mål med tydliga färdplaner så händer det grejer. Kul också att ert arbete uppmärksammats i Bryssel. Ett stort grattis till att ni nyligen fick EU:s första hållbarhetspris.

Nyckel till er framgång är att ni ålänningar har tagit till er Agenda 2030 till era hjärtan. Gjort den till er egen, hittat er nisch för ett bärkraftigt samhälle. Ingen ska lämnas utanför är en viktig princip i Agenda 2030. Här på Åland uttrycker ni det så fint: Alla kan blomstra!

Jag gillar att ni använder bärkraftighet i er vision, det riktar fokus på att ska man lyckas måste man ta tag i den svagaste länken och också integrera hållbarhet i ordinarie processer. Så tänker vi även i Sverige. När statsminister Stefan Löfven gav regeringsförklaringen i januari var han tydlig kring regeringens ambition: *”När andra länder minskar sina insatser för global hållbarhet ökar Sverige dem. Vi ska gå i bräschen för Agenda 2030.”*

Att visa globalt ledarskap handlar om att visa upp de goda exemplen på omställning men också tackla våra utmaningar som t.ex. klimatförändringar och ohållbar konsumtion och ökade klyftor i våra samhällen. Vi har tio år på oss att fixa dessa utmaningar och vi behöver ställa om nu och jobba tillsammans.

Idag släpps den senaste statusrapport om ert hållbarhetsarbete här på Åland. Jag slås av hur ni lyfter fram utmaningar kring att allt fler äldre på Åland upplever ensamhet och att unga stängas med ångest och depressioner. Det här gäller i synnerhet flickor och kvinnor. Vårt välmående är i hög grad också en viktig del i hållbar utveckling.

Det här är utmaningar som ni på Åland inte är ensamma om. Vi i Sverige och övriga Norden stängas också med dessa utmaningar. Det nordiska samarbetet är därför en viktig plattform för gemensamt agerande.

Jag vill att det nordiska samarbete ska genomsyras av hållbarhet. Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram en ny gemensam vision för att hitta den strategiska inriktningen de kommande åren. Jag är stolt över att vi så tydligt inom det nordiska samarbetet valt att fokusera på några av våra största utmaningar, klimat och hållbar konsumtion och produktion.

Genom programmet Generation 2030 står även ungdomar i fokus. Förra året, under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, anordnades för första gången en Nordisk-Baltisk ungdomskonferens, ReGeneration, här i Mariehamn. Mötet samlade ett stort antal ungdomar för samtal om hållbar konsumtion och produktion. Jag är så glad över att ReGeneration anordnas återigen i augusti med fokus på kopplingen mellan klimat och konsumtion. Jag ser fram emot att höra mer om årets möte. Vi måste inkludera och tydligt lyssna på våra ungdomar.

ReGeneration är för övrigt det bärande temat i psalmen Den blomstertid nu kommer. Första versen avslutas med:

*Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.*

Ett stort tack för att jag fick komma och lycka till med ert hållbarhetsarbete och ha en underbar sommar.